

Liedboekje Kinderkoor de Bubbels

september t/m december 2018



Wil je meezingen met de liedjes? Kijk dan op de site: www.kinderkoordebubbel.nl

Dank U wel

*Dank U voor het graan
zodat wij broden kunnen bakken
dank U voor de bomen
met hun appels aan de takken
dank U voor Uw schepping
vol met prachtige geschenken
en dat U ons ooit dropjes en ook spekkies liet bedenken
dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen*

*Dank U – dank U wel
voor alles wat U hebt gegeven
dank U – dank U wel
voor al het mooie in ons leven*

*Dank U voor het land
waarin ik veilig op mag groeien
dank U voor de bloemen
die zo prachtig kunnen bloeien
dank U voor de wolken
en de bomen en de dieren
en dat ik ieder jaar weer mijn verjaardag mag gaan
vieren
dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen*

*Dank U – dank U wel
voor al het mooie in ons leven*

Diep van binnen blij

*Soms als ik 's ochtends wakker wordt
of ik ben onderweg naar school
besef ik weer: U houdt van mij
Want elke dag die U mij geeft
is een fantastisch mooi cadeau
en dat gaat vaak aan mij voorbij*

*U houdt zoveel van mij o Heer en daarvoor dank ik U steeds weer
Als ik bang of blij ben; U bent bij mij
Iedere dag en elke nacht beschermt U mij en houdt de wacht
Dat maakt mij diep van binnen blij*

*Toch valt het ook niet altijd mee
wanneer er ziekte is of pijn
of een gemene pesterij
Maar U draagt mij door alles heen
al lijkt het soms niet zo te zijn
U gaat mij nooit, nee nooit voorbij*



Zo stevig als wat

Wie in alles op de Heer vertrouwt,
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,
zo stevig als wat,
daar kun je van op aan. ‘

Zoals Jeruzalem door bergen wordt omgeven
zo is de Heer altijd om je heen.
En ook al denk je soms: waar is Hij nou gebleven?
Hij laat je nooit, nee, nooit alleen!

Wie in alles op de Heer vertrouwt ...

Ben je in heel je doen en laten altijd eerlijk,
dan maak je God zo ontzettend blij.
Hij geeft je vrede en geluk, is dat niet heerlijk?
Wie van Hem houdt, die zegent Hij!

Wie in alles op de Heer vertrouwt ...

Heer U kent mij als geen ander

Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
dat U mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
‘t Is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan

Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)

ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
en U maakte heel mijn lichaam
telde ook nog al mijn haar
nee, dit kan ik ook niet vatten
het is mij te wonderbaar

Want U bent altijd bij mij...



Daar word je pas gelukkig van

*Het is het beste, als je niet meedoet
met mensen die niet eerlijk zijn
en ook niet luistert
naar al hun praatjes
want wat ze zeggen is maar schijn*

Luister naar het woord van God
lees de Bijbel en dan
leer je hoe je leven moet
daar word je pas gelukkig van
daar word je pas gelukkig van

*Dus wees verstandig en laat je leiden
door de dingen die God zegt
ze geven richting
daar wordt je blij van
zo kom je altijd goed terecht*

Luister naar het woord ... (2x)

Laat je licht maar schijnen

Laat je licht maar schijnen (echo)
in de duisternis (echo)
laat je licht maar schijnen (echo)
waar geen licht meer is (echo) (2x)

*Want je bent het licht
hier in deze wereld
schijn dan voor de mensen om je heen
net zoals een stad
boven op een heuvel
heel goed is te zien voor iedereen*

Laat je licht maar schijnen....

*Als het donker is
fiets je met je licht aan
zo laat jij je zien in het verkeer
schijn dan met je licht
dat je goede daden
zichtbaar zijn en God krijgt alle eer*

Denk aan wat je zelf wilt
dat een ander voor je doet
doe dat voor die ander
en dan doe je 't goed

Laat je licht maar schijnen.... (2x)

Geef ons vrede (Bubbel+)

*Hoeveel mijlen nog te reizen?
Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen
naar dat land waar geen grenzen bestaan?*

*'t Is de droom van alle eeuwen:
de aarde nieuw, de mensen vrij,
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.*

Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.

*'k Zie Uw rijk in al die dromen.
'k Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome;
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.*

Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.

Dona nobis pacem.



Adembenemend (Bubbel+)

*Uw majesteit is onaantastbaar,
niemand is aan U gelijk.
Onvolprezen, zonder weerga,
Koning van het hemelrijk.
Oorverdovend als de donder,
helder als een bliksemschicht.
Oogverblindend is de luister
van Uw heilig aangezicht.*

Toch bent U niet onbereikbaar;
door Uw Geest woont U in mij.
U bent alomtegenwoordig:
overal altijd nabij.

U bent adembenemend,
eindeloos mooi,
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht.
U bent meer dan bijzonder,
buitengewoon.
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht.

*Uw werken zijn verbazingwekkend,
schoonheid die de schepping vult.
Onuitspreek'lijk is de grootsheid
waarmee U zich heeft omhuld.
Ondoorgrond'lijk zijn Uw wegen,
onvoorstelbaar is Uw macht.
Uw gedachten zijn ongrijpbaar,
ontzagwekkend is Uw kracht.*

Toch bent U niet onbereikbaar;
door Uw Geest woont U in mij.
U bent alomtegenwoordig:
overal altijd nabij.

-Refrein-

*Uw wijsheid is onovertroffen
en uw woord zal nooit vergaan.
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar,
eeuwig blijft uw trouw bestaan.
Onweerstaanbaar is uw liefde,
uw genade ongekend.
Here, U bent onbeschrijflijk,
want U bent wie U bent.*

U bent die U bent (Bubbel+)

U bent machtig, U bent groot
U bent zo geweldig sterk
machtiger dan een koning
of een president
U bent machtig, U bent groot
U bent zo geweldig sterk
U bent de allerbeste
U bent die U bent

*U bent de God van hemel en aarde
de God van het heelal
de God die alles weet en ziet
ja, U bent overal
U bent mijn Vader in de hemel
ver weg en toch dichtbij
want door uw Heilige Geest
woont U in mij*

U bent machtig,.....

*U bent de God van trouw en van liefde
de God die eeuwig leeft
de God die zelfs zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft
dit goede nieuws wil ik vertellen
ver weg en ook dichtbij
en ook al valt dit soms niet mee
U bent bij mij!*

U bent machtig,.....

Hinematov (Bubbel+)

Hine ma tov uma nayim
Shved achim gam yachad

Hine ma tov uma nayim
Shved achim gam yachad

Hine ma tov
Sheved achim gam yachad

Hine ma tov
Sheved achim gam yachad



Alle eer aan God de Vader

Alle eer aan God de Vader,
alle eer aan Hem alleen.
Vrede, overal op aarde,
en geluk voor iedereen.
Amen, amen.
Amen, amen.

Jezus, Zoon van God

*Een kind is geboren,
een Zoon is gegeven.
Hij is het licht
in de duisternis.
Hij zorgt voor vrede
die altijd zal blijven.
Hij laat ons zien dat
God met ons is.*

Jezus, Zoon van God,
ik kniel eerbiedig voor U neer.
Jezus, Zoon van God,
ik aanbid U, U mijn Heer.

*Een kind is geboren,
een Zoon is gegeven.
Hij is de koning
die God aan ons geeft.
Redder van mensen,
bevrijder van zonden.
Teken van liefde
die God voor ons heeft.*

Jezus, Zoon van God,
ik kniel eerbiedig voor U neer.
Jezus, Zoon van God,
ik aanbid U, U mijn Heer.

Vreugdevuur (coupletten door Bubbel+)

*Een vreugdevuur gaat van huis tot huis
en zet alle harten in vuur en vlam.
Het wonder dat de Verlosser kwam,
geeft ons reden om kerstfeest te vieren.*

Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk,
dat Jezus voor ons is gekomen.

*In alle landen op heel de aarde
beleven mensen het met elkaar.
Een nieuw begin in een grauw bestaan,
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.*

Kom, vier het feest met mij...

*Kleur nu je leven met rood van liefde,
met wit van vrede en groen van hoop.
En houd je vast aan wat is beloofd,
want het rijk van het licht is gekomen.*



Sterren, Sterren

Sterren, sterren, sterren, sterren,
sterren in de nacht.

De wijzen uit het oosten
zien meer dan licht alleen.
Ze komen in beweging,
maar waar brengt dat licht hen heen?
Vrede op aarde? Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim
dat de hemel hen vertelt.

Want kijk, daar aan de hemel
gaat de ene ster hen voor.
En de wijzen trekken in de nacht
aangewakkerd, onverwacht
ook voor ons een lichtend spoor.

Sterren, sterren, sterren, sterren,
sterren in de nacht.

Een Kind is ons geboren

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven;
en de heerschappij rust op Zijn schouders.

Wonderbare raadsman,
Goddelijke held,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.



Agenda september t/m december 2018

Repetitieavonden

4 september
11 september
18 september
25 september

2 oktober
9 oktober
16 oktober
→ 23 oktober – geen koor i.v.m. de herfstvakantie
30 oktober

6 november
7 november – we zingen in de kinderdienst op dankdag in de Elimkerk
13 november
20 november
27 november

4 december
11 december
15 december – we zingen tijdens de kerstwandeling 'Kerst in Stappen'
→ 18, 25 december en 1 januari – geen koor i.v.m. de kerstvakantie

