

Liedboekje Kinderkoor de Bubbel

Januari t/m mei 2019



Wil je meezingen met de liedjes? Kijk dan op www.kinderkoordebubbel.nl
(de schuingedrukte tekst wordt solo gezongen en hoeft niet te oefenen)

Namen van God

U bent de God die mij leidt
en mijn Vader voor altijd,
U bent de Redder die voor mij,
op aarde kwam.
In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft,
om de mensen en wat,
op aarde leeft.

Immanuel, God met ons,
U zal er zijn,
elke dag.
Immanuel, God met ons,
U zal er zijn,
elke dag.

U bent de God die mij leidt
en mijn Vader voor altijd.
U bent de Redder die voor mij,
op aarde kwam.
In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft,
om de mensen en wat,
op de aarde leeft.

Lam van God, hoogste Heer,
U stierf voor ons,
aan het kruis.
Lam van God, hoogste Heer,
U stierf voor ons,
aan het kruis.

Is er troost voor kinderen die huilen

Is er troost voor kinderen die huilen?
Is er licht in het donker van de nacht?
Is er iemand die fouten kan vergeven?
Is er, voor wie moe is, nieuwe kracht?

*Er is één, die troost als ik moet huilen,
die zijn licht laat schijnen in de nacht.
Als ik spijt heb, wil Hij mij vergeven,
als ik moe ben, geeft Hij nieuwe kracht.*

En ik weet dat Hij altijd met mij meegaat
en mij leidt als ik in het donker zit.
Ja, mijn allerbeste vriend is Jezus,
die mij hoort en luistert als ik bid.

Wist je dat?

*Wist je dat, toen er niks was
geen wereld, geen heelaal
God toen echt al lang bestond
Hij was er altijd al
Wist je dat de hemel en
de aarde zijn ontstaan
doordat God gesproken had
hoe wonderlijk gedaan*

Wist je dat al lang
of wist je dat nog niet
wat ik hier vertel
wist je dat al lang
of wist je dat nog niet
nou, nu weet je 't wel

*Wist je dat: in het begin
was Jezus er al bij
Hij was God en zonder Hem
zou er dus niks zijn
Wist je dat Hij ook als mens
op aarde heeft geleefd
zo liet Hij de liefde zien
die God voor mensen heeft*

Wist je dat al lang ...

*Wist je dat Hij aan een kruis
Zijn leven voor ons gaf
maar toen op de derde dag
weer opstond uit het graf
wist je dat, wie Hem gelooft
voor eeuwig leven zal
en dat Hij er voor je is
altijd overal*

Wist je dat al lang ...



Ik ben het begin

*Je voelt Me in de zon
je ziet Me in de maan
je ruikt Me in de bloemen
die thuis op tafel staan
je kunt Me zelfs proeven
eet maar eens een vrucht
je hoort Me in het fluiten
van de vogels in de lucht*

Ik ben het begin
en Ik ben het eind
Ik ben er altijd al geweest
en zal er altijd zijn
nergens ben Ik niet
Ik ben overal
de Maker van het leven
de God van het heelal
de Maker van het leven
de God van het heelal

*Je voelt Me in de wind
je ziet Me in het mos
je ruikt Me als het regent
in de geuren van het bos
je proeft Me in de honing
zo heerlijk en zo zoet
je hoort Me in de stilte
luister maar eens goed*

Ik ben het begin ...

*Je kunt Me leren kennen
misschien toch wel het meest
wanneer je in de Bijbel
over Jezus leest
want Hij is mijn Zoon
en Ik ben in Hem
dus als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben!*

Ik ben het begin...

A tot Z

A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal

G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont

Van A tot Z
bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij

M van Messias
N is van Ned'rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild

Van A tot Z....

(nanana)

T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God

Van A tot Z.... (2x)



Leeuw van Juda (coupletten Bubbel+)

*Leeuw van Juda
U heerst op de troon
Overwinnaar
Redder, Mensenzoon
Lam van God
nederig en rein
offer dat ons redt
zal onze herder zijn*

*Leeuw van Juda
Lam van God
waardig te ontvangen alle eer
Leeuw van Juda
Lam van God
wij aanbidden U als onze Heer
wij aanbidden U
Jezus onze Heer*

*Leeuw van Juda
helper in de strijd
grote Koning
U heerst voor altijd
Lam van God
U heeft alle macht
rijkdom en wijsheid
heerlijkheid en kracht*

Leeuw van Juda ...

*Lam van God (Leeuw van Juda)
Lam van God (Leeuw van Juda)
Lam van God*

*Leeuw van Juda
Lam van God
waardig te ontvangen alle eer
Leeuw van Juda
Lam van God
wij aanbidden U als onze Heer
wij aanbidden U
wij aanbidden U
wij aanbidden U
Jezus onze Heer*

U bent die U bent (Bubbel+)

*U bent machtig, U bent groot
U bent zo geweldig sterk
machtiger dan een koning
of een president
U bent machtig, U bent groot
U bent zo geweldig sterk
U bent de allerbeste
U bent die U bent*

*U bent de God van hemel en aarde
de God van het heelal
de God die alles weet en ziet
ja, U bent overal
U bent mijn Vader in de hemel
ver weg en toch dichtbij
want door uw Heilige Geest
woont U in mij*

U bent machtig,.....

*U bent de God van trouw en van liefde
de God die eeuwig leeft
de God die zelfs Zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft
dit goede nieuws wil ik vertellen
ver weg en ook dichtbij
en ook al valt dit soms niet mee
U bent bij mij!*

U bent machtig,.....



Koning over alles

Heer in de hemel, wij prijzen U,
onze God en onze Vader.
U alleen weet wat gebeuren moet
in de hemel en op aarde

*Want U bent Koning over alles,
nu en voor altijd,
de allersterkste en de mooiste
tot in eeuwigheid.*

Heer in de hemel wij vragen U:
geef ons elke dag te eten
Vergeef onze fouten zoals wij
iemand anders ook vergeven

Want U bent Koning over alles ...

Heer in de hemel, wij bidden U:
leer ons zien wat goed en echt is
Wilt U ons beschermen voor elk gevaar,
voor wat fout en nep en slecht is.

Daar waar de zon opkomt

Daar waar de zon opkomt
tot waar die ondergaat
Daar wordt de naam van God geprezen
mensen van noord tot zuid
en ook van oost tot west
iedereen die Hem dient
Prijs de naam van de Heer!

Overall, iedereen, elke dag, altijd weer
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
prijs dan de naam van de Heer!

Wie is als onze God
die in de hemel woont
en alle mensen ziet op aarde?
Als je het moeilijk hebt
helpt Hij je er door heen
Nee, niemand is als Hij
Prijs de naam van de Heer!

halle, halle, halleluja!
halle, halle-leluja!
halle, halle, halleluja!



Maria's liedje

Verteller: Ik denk dat toen Jezus nog een klein babytje was, dat Maria vast weleens voor Hem zong...

*Slaap maar m'n Prinsje nu ben Je nog klein
Maar eens zal Jij de Verlosser zijn
Al ben Je heilig toch ben Je arm
Hier ben Je veilig in mama's arm
Straks ben Je koning maar nu heel gewoon
Ik ben Je moeder en Jij bent mijn Zoon*

Verteller: En Jezus werd groter en groter. Net als alle andere kinderen...

*Groei maar m'n Prinsje Je loopt en Je praat
Eens komt de dag dat Jij mij verlaat
Zo is het leven straks ben Je groot
Kom nog maar even op mama's schoot
Straks ben Je Koning maar nu heel gewoon
Ik ben Je Moeder en Jij bent Mijn Zoon*

Verteller: En toen was het de tijd dat Jezus wegging bij Zijn moeder...

*Ga maar m'n Prins dit is het moment
Ik laat je gaan ik weet wie Je bent
Hier was Je veilig hier in mijn huis
Straks moet Je lijden dan komt het kruis
Dan ben Je Koning en krijg Je een kroon
Maar ik blijf Je moeder en Jij blijft Mijn Zoon*

Maria, Maria, huil toch niet

*Maria, Maria huil toch niet
Vertrouw op God in jouw verdriet
Want zie de steen is weggerold
Dit kan alleen - door een wonder van God
Dit kan alleen door een wonder van God*

*Maria, Maria luister maar
Het graf is leeg - er is niemand daar
Hier heeft de wereld op gewacht
Dit is een wonder door God volbracht
Dit is een wonder door God volbracht*

*Maria, Maria kijk Me aan
Ik leef Maria, Ik ben opgestaan
Er is geen graf dat Mij houden kan
Dit is het wonder van Gods plan
Dit is het wonder van Gods plan*



Heel alleen in de hof

*Heel alleen in de hof
Zo alleen knielt de Heer
Donker is het om Hem heen
Er is niemand meer...*

Refr:

*Geef mij hoop en geef mij kracht
Om te doen wat U wilt
Geef mij hoop en geef mij kracht
Om te gaan door de nacht*

*Heel verdrietig en bang
Zo alleen vecht de Heer
Help Mij, Vader, geef Mij kracht
Want Ik kan niet meer*

Geef Mij hoop...

*Heel alleen in de hof
Zo alleen gaat de Heer
Om te sterven aan het kruis
Hij bidt nog een keer:*

Als ik lees in de bijbel

*Als ik lees in de bijbel
wat er toen is gebeurd
die dag in Jeruzalem
hoe soldaten U sloegen
hoe U mee werd gesleurd
en mensen schreeuwden: "Kruisig hem!"*

*Dan word ik stil
en denk ik eraan
dat U dit ook
voor mij hebt gedaan*

*Dank U Jezus
dat U stierf voor mij
Dank U Jezus
dank U wel*

*En ik lees van de doornen
als een kroon op Uw hoofd
hoe U werd bespot en veracht
En met spijkers gekruisigd
van het leven beroofd
en dat U riep: 'Het is volbracht'*

Dan word ik stil...



Zing met mij

Vlaggen en ballonnen een toeter en een bel
vandaag vieren we feest dat begrijp je nu vast wel
de dag is weer begonnen de zon is opgegaan
maar wat het meest belangrijk is de Heer is opgestaan

Refrein:

dus zing, zing, zing met mij
Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ja, zing, zing, zing met mij
Jezus leeft, Hij is opgestaan

bloemen in veel kleuren slingers van papier
zwaaien zingen dansen juichen van plezier
laat iedereen het horen wat Jezus heeft gedaan
de steen is weg het graf is leeg de Heer is opgestaan

Refrein:

dus zing, zing, zing met mij
Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ja, zing, zing, zing met mij
Jezus leeft, Hij is opgestaan

Wij vieren feest

Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.
Hij stierf maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer
prijs zijn grote naam.
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning.
Jezus is opgestaan!



Liedjes voor de aubade op Koningsdag

In een blauwgeruite kiel

In een blauwgeruite kiel
Draaide hij aan 't grote wiel
De ganse dag
Maar Michieltjes jongenshart
Leed ondragelijke smart
A ach, a ach, a ach, a ach

Als matroosje vlug en net
Heeft hij voet aan boord gezet
Dat hoorde zo
Naar Oostinje, naar de West
Jongens dat gaat opperbest
Hojo, hojo, hojo, hojo

Daar staat Hollands admiraal
Nu een man van vuur en staal
De schrik der zee
'T is een Ruiters naar den aard
Glorierijk zit hij te paard
Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee!

Kom mee naar buiten allemaal

Kom mee naar buiten allemaal,
dan zoeken wij de wielewaal
En horen wij die muzikant,
dan is zomer weer in 't land
Dudeljoho klinkt zijn lied,
dudeljoho klinkt zijn lied
Dudeljoho en anders niet

Nederland heeft iets te vieren

Nederland heeft iets te vieren, 't is nog nooit zo druk geweest.
Alle mensen komen samen voor het vieren van dit feest
Elke strijdbijl wordt begraven iedereen staat hand in hand
Alexander is de koning van ons mooie Nederland

Nederland heeft iets te vieren 't hele land is dus in touw.
Heel veel vlaggen en ballonnen, Nederland kleurt rood, wit blauw.
Ja, ons land heeft iets te vieren. 't Is een Koninklijke dag
Alle mensen zijn nu vrolijk en we vieren Koningsdag

Het **Koningspelenlied 2019** zingen we samen met 'Kinderkoor Zinge!'



Agenda januari t/m juni 2019

8 januari	Kooravond
15 januari	Kooravond
22 januari	Kooravond
29 januari	Kooravond
5 februari	kooravond
12 februari	Kooravond
19 februari	Kooravond
26 februari	Voorjaarsvakantie
5 maart	Kooravond
12 maart	Kooravond
13 maart	We zingen tijdens de kinder-biddagdienst 14.30 in de Elimkerk
19 maart	Kooravond
26 maart	Kooravond
2 april	Kooravond
9 april	Kooravond
16 april	Paasconcert, aanvang: 18.45 in de Elimkerk
23 april	Kooravond (<i>geen Bubbelt+</i>)
27 april	We zingen tijdens de Aubade in Hendrik-Ido-Ambacht
30 april + 7 mei	Meivakantie
14 mei	Kooravond (<i>geen Bubbelt+</i>)
21 mei	Geen koor ivm avondvierdaagse in HI-Ambacht en Zwijndrecht
28 mei	Geen koor – ivm afsluitende activiteit op woensdag
29 mei (woensdagmiddag)	Gezellige afsluiting van het koorseizoen

