



Liedboekje

Kinderkoor de Bubbel
2019/2020

Wil je meezingen met de liedjes; kijk dan
op www.kinderkoordebubbel.nl

*(de tekst die schuin gedrukt staat,
wordt solo gezongen)*

Eenenzestig woorden

Een heel eenvoudig liedje,
een simpel melodietje,
gewoon om U te zeggen dat ik van U hou.
Met eenenzestig woorden
en ook maar twee akkoorden,
gewoon om U te zeggen dat ik van U hou.
Ik hou, ik hou van U, U, U
Heer, ik hou van U.
Ik hou, ik hou van U, U, U
Heer, ik hou van U.

De liefde is lief

La la la la la la lie
La la la la la la ile
La la la la la la lie
de liefde is lief (2x)

Als je alles toch eens wist
als je alles toch eens kon
als je alles toch eens deed
voor honderd procent
lijkt dat helemaal perfect
maar het is niet zoveel waard
als je de liefde, de liefde niet kent (2x)

De liefde
is altijd heel geduldig
aardig en beleefd
hoeft niet perse te hebben
wat een ander heeft
vindt zichzelf niet beter
beter dan de rest
en heeft er echt een hekel aan
als iemand wordt gepest

Als je alles toch eens wist

De liefde
vertelt altijd de waarheid
draait er niet omheen
pakt nooit iemand terug
maar vergeeft juist iedereen
is niet egodstisch
altijd positief
en kletst niet over anderen
ja, de liefde die is lief

La la la la la la lie



Leeuw van Juda (coupletten door Bubbel+)

Leeuw van Juda
U heerst op de troon
Overwinnaar
Redder, Mensenzoon
Lam van God
nederig en rein
offer dat ons redt
zal onze herder zijn

Leeuw van Juda
Lam van God
waardig te ontvangen alle eer
Leeuw van Juda
Lam van God
wij aanbidden U als onze Heer
wij aanbidden U
Jezus onze Heer

Leeuw van Juda
helper in de strijd
grote Koning
U heerst voor altijd
Lam van God
U heeft alle macht
rijkdom en wijsheid
heerlijkheid en kracht

Leeuw van Juda ...

Lam van God (Leeuw van Juda)
Lam van God (Leeuw van Juda)
Lam van God

Leeuw van Juda
Lam van God
waardig te ontvangen alle eer
Leeuw van Juda
Lam van God
wij aanbidden U als onze Heer
wij aanbidden U
wij aanbidden U
wij aanbidden U
Jezus onze Heer

Gebed

Als ik mijn handen vouw
en mijn ogen sluit,
weet ik dat U op me wacht.
Ik vertel U graag
wat ik deed vandaag,
ik voel dat U naar me lacht.
Er is geen vraag die ik niet stellen mag,
niets wat ik niet zeggen kan.
U luistert stil
naar wat ik vragen wil
en alles waar ik U voor dank.

Vader, ik dank U,
dat ik danken mag.
Dank voor Uw liefde,
voor Uw zorg elke dag.

Voor de mensen in oorlog,
alleen en verdrietig,
mensen met honger en pijn.
Voor de mensen die vluchten
op zoek naar de vrede,
bid ik: 'Heer, wilt U dicht bij hen zijn'.

Juich!

Juich doe mee allemaal
jubel geef je helemaal
juich voor God de Heer
juich doe mee allemaal
jubel geef je helemaal
juich voor God de Heer
en geef Hem alle eer

Hij maakte ons
wij horen bij Hem
de Herder die ons leidt
de Heer is goed
zijn liefde en trouw
duren voor altijd

Juich doe mee...

Zeg het hardop, de Here is God
ja ik hoor bij Hem
waar je ook bent looft God
prijst Zijn naam
eer Hem met je stem

Compliment

*Het is erg leuk om te krijgen
en je wordt ermee verwend
ra ra ra, wat is het
het is een compliment
een compliment, ooo, een compliment
iedereen verdient wel eens een
compliment*

Als je wat moois, wat goeds
wat leuks, wat liefs, bij een ander ziet
denk dan aan dit lied
zeg het, spreek het uit, maak die ander
blij
*wat heb jij mooi geknutseld, wat een
coole jas heb jij*

*Het is makkelijk te geven
en het kost geen ene cent
ra ra ra, wat is het
het is een compliment
een compliment, ooo, een compliment
iedereen verdient wel eens een
compliment*

Als je wat moois, wat goeds
wat leuks, wat liefs, bij een ander ziet
denk dan even aan dit lied
zeg het, spreek het uit, maak die ander
blij
*wat kan jij hard rennen, wat een gave bril
heb jij*

Als je wat moois, wat goeds
wat leuks, wat liefs, bij een ander ziet
denk dan aan dit lied
zeg het, spreek het uit, maak die ander
blij

wat een kanjer, wat een kanjer, ben jij!



Ik ben dankbaar

*Voor familie en voor vrienden,
mijn speelgoed en mijn klas.
Voor het huis waar ik in woon,
de bomen en het gras.*

*Voor de zon en voor de regen,
de wolken en de wind.
Voor uw trouw en zegen
ben ik dankbaar,
ben ik dankbaar.*

Refrein 1:

*Ik dank U Vader, dank U Heer.
Ik dank U Jezus, dank U zeer.
Voor de zon en voor de regen,
de wolken en de wind...
Voor Uw trouw en zegen
ben ik dankbaar, ben ik dankbaar.*

*Voor mijn lichaam, voor het eten,
het drinken elke keer.
Voor dat alles: dank U Vader,
ik dank U lieve Heer.*

*Voor mijn bed en al mijn kleren,
het water uit de kraan.
Voor wat U wilt geven
ben ik dankbaar,
ben ik dankbaar.*

Refrein 2:

*Ik dank U Vader, dank U Heer.
Ik dank U Jezus, dank U zeer.
Voor mijn bed en al mijn kleren,
het water uit de kraan.
Voor wat U wilt geven
ben ik dankbaar, ben ik dankbaar.*



U bent machtig

*In de morgen als de zon opgaat
in de middag heel gewoon op straat
in de avond voor het slapen gaan
in de nacht als er weer sterren staan*

*Als ik zo ineens denk aan U
besef ik elke keer
dat ik U maar een beetje ken
maar U bent zoveel meer*

*U bent machtig
heilig
U bent groot en goed
ja, rechtvaardig
wijs in - alles wat U doet
zo genadig
zorgzaam
helper in de nood
Uw liefde is oneindig groot*

*In de lente als weer alles bloeit
in de zomer als de zon fel gloeit
in de herfst met al zijn kleurenpracht
in de winter op een koude nacht*

*Als ik zo ineens denk aan U
besef ik elke keer
dat ik U maar een beetje ken
maar U bent zoveel meer*

*U bent machtig
heilig
U bent groot en goed
ja, rechtvaardig
wijs in - alles wat U doet
zo genadig
zorgzaam
helper in de nood
Uw liefde is oneindig groot*

Klap in je handen

Klap in je handen
juich voor de Here
de Allerhoogste
zing voor Hem
laten we juichen
en Hem vereren
met instrumenten
met je stem (2x)

Hij is koning van de aarde
Hij regeert zit op Zijn troon
vreemde volken knielen neer
voor onze God de Heer

Klap in je handen....

Zing een psalm voor Hem (4x)
Zing een psalm voor Hem (4x)

Kleuren kleuren

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw

Rood met geel wordt oranje
blauw met geel wordt groen
ja, met kleuren kun je
heel veel dingen doen
kleur een leuke kleurplaat
maak een schilderij
kneed een prachtig beeld met
mooie kleuren klei

Kleuren, kleuren ...

Alles wat God gemaakt heeft
is door Hem gekleurd
en door al die kleuren
word je opgefleurd
zon en regen samen
kijk dan eens omhoog
en zie al die kleuren in de regenboog

Je mag er zijn

Je mag er zijn
wie ik? ...ja jij
je hoort er helemaal bij
wie ik? ...ja jij
had je zeker niet gedacht
wie ik? ...ja jij
je hoort er helemaal bij
wie ik? ...ja jij

Ook al ben je wat verlegen
ook al lijk je een beetje stug
ook al heb je vieze handen
of je navel op je rug

Refr.

Ook al flap je met je oren
of ben je enigst kind
of in een kippenhok geboren
of heb je altijd tegenwind

Refr.

Ook al kan je niks onthouden
is je geheugen net een zeef
ook al heb je rooie haren
en staan al je tanden scheef

Ook al heb je slechte ogen
en een hele dikke bril
ook al heb je een hond
die maar niet luisteren wil



Bouw je leven op de Rots

*Weet jij al wat je worden wilt
een juf of een piloot
of liever toch een brandweerman
of schipper op een boot*

*Weet jij al wat je worden wilt
een arts of een komiek
of wordt je liever danseres
of een computerfreak*

*Maar wat je straks ook kiest
het maakt niet zoveel uit
het zal je zeker lukken
zolang je maar besluit*

*Bouw je leven op de Rots
dat is een goed idee
bouw je leven op de Rots
daar
kom je het verste mee
leg je toekomst in de handen
van Degeen die jij vertrouwt
Jezus is de Rots waarop je bouwt*

*Weet jij al wat je worden wilt
een kok of president
of liever toch een stewardess
of word je wijkagent*

*Weet jij al wat je worden wilt
of weet je het eigenlijk niet
wellicht dat je ideeën krijgt
misschien wel door dit lied*

*Maar wat je straks ook kiest
het maakt niet zoveel uit
het zal je zeker lukken
zolang je maar besluit
Bouw je leven op de Rots.....*

*Na, na, na, na....
leg je toekomst in de handen
van Degeen die jij vertrouwt
Jezus is de Rots waarop je bouwt
bouw je leven op de Rots
dat is een goed idee*

Een koning geeft een feest

*Een koning geeft een heel groot feest
met veel muziek in een mooie zaal.
Het wordt een hemels bruiloftsfeest,
met veel pracht en praal!
Met taart en dans en zang erbij
en iedereen is blij!
Een koning geeft een bruiloftsmaal,
dus kom nu allemaal.*

Refrein:

*Er komt een feest
en iedereen moet feesten.
Vergeet je huis, je werk en al je geld.
Kom met je vrienden naar het koninklijk
feest.
Er is nog nooit zo'n feest geweest.*

*De koning stuurt zijn dienaars rond
naar al zijn vrienden in de stad.
Maar iedereen heeft een excuus,
't is ook altijd wat.
Een huis gekocht, een trouwerij,
een reis naar het buitenland.
Nee, niemand van zijn vrienden komt
en dat is jammer want...*

(Refrein)

*Ga naar de stad, naar het centrum toe
en nodig armen en zieken uit.
En iedereen die je tegenkomt,
dat is mijn besluit.
Want jong en oud mag komen bij mij
en krijgt een toegangskaart.
En wie niet met ons feesten wil,
die is het niet waard.*

Kom naar het feest!



Ja, ja, ja (Bubbel+)

*Petrus was een visser,
gewoon een mens als wij.
Op een dag kwam Jezus en die zei:
'kom en volg Mij'.*

*Jezus zei: Vertrouw op Mij,
Ik leer je hoe het moet.
Ik help jou bij alles wat je doet.
En Petrus zei:*

Refrein:

'Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer
en doendededoendoendoen
wat U mij zegt.
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer.
Elke dag een beetje meer.'

*Petrus maakte fouten,
hij was een mens als wij.
Dan voelde hij zich schuldig:
'o, wat ben ik toch een ei.'*

*Jezus zei: 'Ik stierf voor jou
en ben weer opgestaan.
'k Vergeef jou wat jij hebt fout gedaan!'
En Petrus zei:*

(Refrein)

Wat Petrus deed, geldt ook voor ons,
dus laten we nu zingen:
Jezus, ja, wij volgen U in alle, alle dingen!
Ja, ja, ja!

(Refrein 2x)

Elke dag een beetje meer.

God heeft een plan (Bubbel+)

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
Het is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Uw stem wil ik horen (Bubbel+)

Uw stem wil ik horen
spreek toch o Heer
Uw stem wil ik horen
want ik weet het niet meer..
ik zit even vast
waar moet ik nou heen
daarom roep ik tot U Heer
want U weet het alleen

U heeft mij beloofd
dat U mij nooit vergeet
en U wijst mij de weg
als ik geen weg meer weet
U heeft mij beloofd
dat U al mijn dagen
voor mij zorgen zal...
daarom wil ik U nu vragen....

U heeft mij beloofd
dat U mij nooit vergeet
en U wijst mij de weg
als ik geen weg meer weet
U heeft mij beloofd
dat U al mijn dagen
voor mij zorgen zal...
daarom wil ik U nu vragen....

Uw stem wil ik horen
Daarom roep ik U aan
Want U kent de weg Heer
Die ik moet gaan.

Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat
open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.



Agenda 2019/2020

10 september	Eerste kooravond van het seizoen
17 september	
24 september	
1 oktober	
8 oktober	Vriendjes/vriendinnetjesavond (geen Bubbels+)
15 oktober	
22 oktober	Geen koor i.v.m. de herfstvakantie
29 oktober	
5 november	
6 november	We zingen tijdens de kinderdienst op dankdag in de Elimkerk. Aanvang: 14.30
12 november	
19 november	
26 november	(geen Bubbels+)
3 december 2019 t/m 25 februari 2020 - Bubbelsstop i.v.m. zwangerschapsverlof van Diana	
3 maart	(geen Bubbels+)
10 maart	(geen Bubbels+)
11 maart	We zingen tijdens de kinderdienst op biddag in de Elimkerk. Aanvang: 14.30
17 maart	
24 maart	
31 maart	
7 april	
14 april	
21 april	
27 april	We zingen tijdens de aubade op Koningsdag
28 april + 5 mei	Meivakantie
12 mei	
19 mei	
26 mei	Geen koor i.v.m. de avondvierdaagse in Hendrik-Ido-Ambacht
2 juni	
8 of 9 juni	Generale repetitie met kinderkoor de Sleutel
12 juni, 19.00 – 20.00	Zomerconcert samen met kinderkoor de Sleutel

